

Sauerland 5 t/m 8 juni 2008

Van een wandeling met chocolademelk tot een gezellig Z1 weekend.....

De Veluwe donderdagochtend 5 juni; REGEN Dit zal de laatste regen zijn die we de aankomende dagen zullen zien. Eind van de ochtend is het opgeklaard en kan de kap open, op weg naar Schmalleberg in het Sauerland.

Daar wachten ondertussen onze gastheer – en vrouw Wim en Sonja gespannen op de eerste Z1'tjes.

In Schmalleberg aangekomen is het even zoeken, want ons navigatiesysteem kent nog het hotel nog de straat Ohlenbach. Na wat ronddwalen toch maar eens vragen bij het eerstvolgende hotel. We worden richting Westfeld gestuurd. Na het passeren van het dorp komen we op een smalle landweg die ons tussen weilanden en bomen door leidt naar hotel Waldhaus. Een prachtig familiehotel bovenop de Altastenberg. Het terras en de zalen bieden uitzicht over de mooie glooiende en bosrijke omgeving. Beneden in het hotel is er een zwembad, sauna's en een Wellness gedeelte.

We zitten nog in de auto als de gastheer van het hotel al klaar staat om onze bagage naar de kamer te brengen. Wat een service en gastvrijheid. Iets waar we het hele weekend mee overspoeld worden. Klasse!

Op het zonnige terras zitten al een groot aantal van de deelnemers gezellig bij te praten onder het genot van een drankje. Om 19.00 uur is de borrel, waarna we kunnen genieten van een 4-gangen diner naar keuze. Onze gastheer Wim Kamer heet iedereen hartelijk welkom. Tijdens het diner wordt weer ouderwets gelachen, gepraat en de wijn rijkelijk geschonken.

Onder een blauwe hemel vertrekt iedereen vrijdagochtend in groepjes voor de 1^e rit. Een prachtige rit over heuvels, door bossen en pittoreske dorpjes. De wegen met mooie bochten lenen zich er uitstekend voor om de goede wegligging van de Z1 maar weer eens te testen. Bij een "Gasthof" waar de kleur oranje de boventoon voert drinken we een heerlijke kop koffie. Onder de indruk van de omgeving vergeten we even dat in Duitsland de meeste keukens om 14.00 uur sluiten. Maar voor een groep Z1-leden wordt er al snel een uitzondering gemaakt. We genieten een kleine lunch op een zonovergoten terras. Maar waar waren de asperges in de asperge-kip salade van Marthie.....

In Winterberg aangekomen was het tijd voor een "likkertje", want ja als het mooi weer is kunnen sommigen nou eenmaal niet zonder een Eenmaal op het terras wordt het "likkertje" al snel veranderd in een "aardbeienkoupe" met slagroom.

Om 19 u worden we in de lounge verwacht, waarna we per voet naar het diner gaan. De lanen in de paden op..... Beneden in het dorp Westfeld genieten we bij café Backes een goed verzorgde barbecue met heerlijke salades en stokbroden. Tijdens het diner komen nog een aantal verlate leden ons vergezellen. Aan het eind van de avond gingen een aantal van ons te voet weer terug naar het hotel om het rijkelijke diner te verteren. Petje af!

De 2^e dag is al weer aangebroken. Ook deze ochtend worden we weer verwend door de gehele familie Schneider met een uitgebreid ontbijt. Bij het ontbijt treffen we de "Waldhaus Post" met daarin ondermeer een verhaal over de Z1. Erg attent!

Het duurt dan ook even voordat iedereen weer onderweg is. Na een schitterende rit over de Hochsauerlandstrasse belanden we wederom op een terras van een Nederlander (dit keer met Duitse versiering). We lunchen uitgebreid met pizza's, lasagne en asperges. Ja, ja de asperges waren weer gevonden..... En het laat zich raden wat er als afsluiting van de lunch werd genuttigd

's Avonds genieten we in het hotel van een overheerlijk 7-gangen diner en zit de stemming er voor het dessert al goed in, mede door de aanwezigheid van een DJ. De eerste verzoekplaatjes van Frans Bouwer, Jan Smit, ABBA en UB 40 stromen binnen, waarna het feest al snel los barst. Na het diner gaan bijna alle voetjes van de vloer. Door de minder fanatieke dansers wordt er aan tafel en buiten gezellig gepraat en gelachen. Het wordt voor menigeen een latertje.....

Zondagochtend, alweer tijd om afscheid te nemen. Iedereen vertrekt na het ontbijt weer huiswaarts en keert terug naar de orde van de dag. Ook wij vertrekken eind van de ochtend weer naar het Nederlandse Sauerland.

Wim en Sonja, bedankt voor jullie uitstekende organisatie. Ik zou zeggen, drink nog eens ergens een chocomelletje.....en wie weet hebben we volgend jaar weer zo'n geslaagd weekend.

Hartelijke groeten Evelien en Wim



