

Brussel 16 t/m 18 december 2016

Bijna een jaar geleden tijdens de algemene ledenvergadering van 2016 werd door Guus en Monica het idee geopperd om een weekend Brussel te organiseren rond Kerst. En zo geschiedde...

Aan het eind van vrijdagmiddag 16 december verzamelen een kleine groep deelnemers zich in het 4-sterren hotel Thon Bristol Stephanie. Na de hartelijke begroetingen in de lobby werden we opgehaald door onze gastvrouw Monica. Zoals altijd goed gehumeurd, enthousiast, stipt op tijd en goed voorbereid! Helaas moesten Haaye en Tanja op het allerlaatste moment verstek laten gaan. Na een korte wandeling over de prachtig versierde Avenue Louise komen we aan bij de BMW Brandstore in hartje Brussel. Daar wachtte ons in allerlei opzichten een verrassende avond...

De ontvangst door de heer Roland Moens, de spirituele vader van de Brusselse BMW Brandstore, de eerste ter wereld – geopend in 2014 is allerhartelijkst. Nadat ook onze gastheer Guus gearriveerd is, begint de rondleiding door de store. De heer Moens vertelt ons alle ins-and-outs over zijn carrière bij BMW, de ontwikkeling van BMW en de brandstore in Brussel. Direct bij de ingang van de store staat onze 1^e verrassing. De BMW Z1 van Guus en Monica in de Brandstore. Hoe bijzonder... Kleine kanttekening van onze gastvrouw 'hij is niet goed gepoetst'. Na een uitgebreide tour langs bijzondere BMW-modellen, mogen we in de VIP lounge de nieuwe BMW 5 bezichtigen onder het genot van een glaasje champagne. Zelfs de dames zijn zeer geïnteresseerd in al het BMW-moois. Direct aangrenzend aan de Brandstore ligt 'ENJOY Brussels'. Een restaurant met een eigentijdse inrichting en een moderne Frans geïnspireerde keuken. Onze tafel heeft een goed zicht op de prachtige auto's in de Brandstore. Monica verrast alle dames met een kleine attentie, met een speciale betekenis. Aan het eind van het heerlijke 3-gangen diner wacht de heren een fantastisch geschenk van de heer Moens; het prachtige boek "BMW 100 Meisterstücke". Na een frisse wandeling door de versierde straten, sluiten we deze 1^e dag af in de bar van het hotel, die deze avond toevallig geheel in het teken staat van Salsa dansen waarbij iedereen in het wit gekleed gaat. We vallen wel een beetje uit de toom, maar vermaken ons prima onder het genot van een drankje. We wilden nog een nieuwe Z1-clubdans instuderen maar dat is niet helemaal gelukt. Nadat we Guus en Monica hebben uitgezwaaid gaat iedereen moe maar voldaan naar bed na deze fantastische start van het weekend. Dat belooft wat voor de rest van het weekend...

Bij het afscheid nemen werd ons op het hart gedrukt de volgende ochtend op tijd in de lobby aanwezig te zijn. Bijna gelukt -;).

Iets later dan gepland lopen we vanaf het hotel naar het metrostation om via een korte ondergrondse rit, waarbij we het metrostation Maalbeek passeren, aan te komen bij het Autoworld Museum Brussel. Daar is de dag ervoor (!) de bijzondere expositie '100 Years BMW' geopend! Deze expositie loopt maar voor 3 weken en is zeer speciaal. Het uitgebreide bezoek aan het museum met haar prachtige collectie auto's sluiten we af met een lichte lunch in de Brasserie van het museum met uitzicht op de auto's.

Met de metro komen we terug in het centrum van Brussel waar de gezellige kerstmarkt bij het stadhuis vele bezoekers trekt. Geheel in sfeer lopen we met een Nederlandstalige gids langs diverse bezienswaardigheden. Hij vertelt ons een stukje geschiedenis over het ontstaan van dit deel van Brussel waar de grote historische lanen van de binnenstad samenkomen. Tijdens onze wandeling lopen we tussen kleurrijke houten chalets over gezellige wandelpaden met fonkelende verlichting en 'proeven' we een stukje 'Winterpret' Brussel. Een heerlijke warme Glühwein zorgt ervoor dat we weer een beetje warmer worden. We vervolgen onze stadswandeling door steegjes en kleine straatjes langs het oudste huis welke gelegen is in een hofje.

Voor de gevel ligt een in onze ogen waterpartij. Bij inspectie hiervan blijkt dit een kunstwerk te zijn. Oeps! dat levert even een scheldtirade op van de dames van het kunstwerk!

Tijdens de wandeling vertellen Monica en Guus ons veel over de verschillende straten, gebouwen, schilderijen en de stad Brussel. Monica kan zo invallen voor de stadsgids wanneer hij even niet kan.

Aan de rand van het centrum met een blik op de wijk Molenbeek warmen we gezellig op bij het café De Walvis met een drankje om daarna het 'Brussels Bier Project' te bezoeken. Nadat er presentjes zijn gekocht vervolgen we, het is inmiddels donker geworden, onze stadswandeling.

Aangezien de tijd te kort is tot het diner om even tot rust te komen in het hotel, besluiten we in de stad te blijven en bezoeken we De Grote Markt met haar 22 meter hoge kerstboom uit Finland en prachtige klank & licht show. De foto op de kerstkaart van Guus en Monica is hier gemaakt.

Bij een bezoek aan Brussel mogen heerlijke chocolaatjes en een bezoek aan Manneken Pis niet ontbreken. Maar wat velen van jullie niet weten is dat er naast Manneken Pis ook een Jeanneke Pis is en een Zinneke Pis.... Ja en die moeten we dan ook allemaal zien.

Bij Brasserie Aux Armes de Bruxelles, een echt instituut met traditionele Belgische keuken, genieten we van een heerlijk 3-gangen diner met Belgische chocolaatjes bij de koffie tot slot. Na een korte busrit en onze gastheer en gastvrouw uitgezwaaid te hebben ligt iedereen er vroeg in na deze indrukwekkende 2^e dag.

Na ook deze ochtend weer van een overheerlijk en rijkelijk ontbijt te hebben genoten, wandelen we op deze mistige ochtend via het Justitie Paleis naar de Beneden Stad. Jammer genoeg kunnen we door de mist niet over de gehele stad Brussel kijken voordat we de glazen lift instappen naar de Beneden Stad. Deze voelt niet voor iedereen heel veilig aan. En al helemaal niet als er één hapert...

Eenmaal allemaal beneden aangekomen wandelen we naar de 'Place du Jeu de Balle'. Voor sommigen is gisteren een pittig wandel dagje geweest en houden het al snel voor gezien en nemen een koffietje in een gezellige Belgische kroeg.

In deze bekende volksbuurt neuzen we heerlijk rond op de vlooiemarkt, waarna we bij 'Het Warm Water' verzamelen voor de lunch.

Op de 1^e verdieping genieten we van een heerlijke vegetarische lunch. Speciaal voor Lieven is er een 'Pater Lieven' biertje. Aan het begin van de middag gaan we al winkelend door prachtig versierde straten met leuke winkeltjes, de Sablon, rustig terug naar het hotel.

In de lobby van het hotel praten we nog even gezellig na en bedanken we Guus en Monica uitgebreid voor hun fantastische organisatie van dit gevarieerde weekend.

De rode draad tijdens dit weekend is BMW, Genieten, Brussel, Gezelligheid en Kerstsfeer.

Wij kijken terug op een fantastisch weekend. Misschien dat een nieuwe traditie hiermee geboren is.....

Tijdens de jaarvergadering op zaterdag 21 januari a.s. zal een fotopresentatie van het weekend getoond worden.

Evelien en Wim